

31 Hermelien

Hermelien [Engels: Hermione] is de vrouwelijke vorm van Hermes, de boodschapper van de goden in de Griekse mythologie. Het Romeinse equivalent is Mercurius. Mercurius is het stadium in de alchemische zelfinwijding, waarin de kandidaat voor bevrijding de deur opent naar een nieuwe mentale hoedanigheid. Het betekent dat hij directe kennis verkrijgt over het goddelijke plan. Wanneer u een boodschapper van de goden in uw denken meedraagt, betekent dit dat u kunt zien wat het goddelijke van u verwacht om te doen.

J.K. Rowling verwijst steeds naar Hermelien als zij die alles weet. Zij zegt ergens dat wanneer zij iets aan de lezer wil overbrengen, zij dit doet óf door middel van Perkamentus óf door Hermelien.

Een ander aanzicht van Hermelien is dat zij kwikzilver symboliseert, een ingrediënt uit de traditionele alchemie. Harry is de uitbeelding van zwavel, Hermelien van kwik en Ron van zout. Wanneer u deze drie ingrediënten langzaam toevoegt aan het vuur, zullen zij zich ontwikkelen tot de Steen der Wijzen.

De kwestie is, dat wanneer de alchemist zijn wensen, gevoelens, gedachten, daden en wil gaat overgeven aan de nieuwe goddelijke ziel – Harry – dit zorgt voor een snelle groei van de ziel en voor de ontwikkeling van een sterke kracht in het bloed, in het endocriene stelsel en in het zenuwstelsel. In het begin is de nieuwe ziel alleen te vinden in de hartstreek, maar zodra zij groeit, gaat deze nieuwe kracht het hoofd binnen en daagt er een nieuw bewustzijn. De alchemist gaat met steeds meer zekerheid WETEN wat hij moet doen.

In het begin van het pad van bevrijding is er geloof. Dit is een *emotionele* zekerheid dat de alchemist op de juiste weg is. Maar wanneer Hermelien Harry's vriendin wordt is er ook de hoop, de *mentale* zekerheid, dat hij zijn doel zal bereiken. De aspirant op het pad voelt Gods hand die hem leidt, die hem de ervaring biedt die zo goed wordt beschreven in psalm 23:

De Heer is mijn herder; mij ontbreekt niets;
Hij doet mij neerliggen in groene weiden. [groen: hoop]
Hij voert mij aan rustige wateren; [het rustige astrale lichaam]
Hij verkwikt mijn ziel. [Harry]
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
[Hermelien begeleidt hem!]
Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw des doods,
[Voldemort: mort=dood], vrees ik geen kwaad, want u bent bij mij.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des heren verblijven voor eeuwig.

Jazeker, dat is het doel van Harry Potter en alle andere routekaarten naar bevrijding: terugkeren naar het koninkrijk der hemelen, om te leven in eenheid met de oorspronkelijke geest, zich ontwikkelend van een levende ziel naar een *levendmakende geest*. Dat is Harry Potter.